

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Đọc đoạn trích và thực hiện các yêu cầu:

Thành công không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính hay nghề nghiệp của bạn – mà được quyết định chính ở thái độ sống của bạn. Nếu bạn tin rằng mình thành công, thì nhất định bạn sẽ thành công! Bạn phải hiểu rằng, sau khi bạn đã cố gắng hết sức thì mức độ thành công dù lớn hay nhỏ cũng đều rất có ý nghĩa.

Tuy nhiên, còn một điều nữa rất quan trọng là, bạn phải đánh giá những gì đạt được bằng những tiêu chuẩn của chính mình, chứ không phải là của một ai khác. Ý nghĩa của thành công không phải bao giờ cũng giống nhau, thậm chí có khi còn hoàn toàn khác biệt giữa những người khác nhau. Một người có thể cho rằng thành công là trở thành tỷ phú, trong khi người khác lại tìm thấy ý nghĩa của thành công khi giúp đỡ được người khác, có được một gia đình êm ấm, hạnh phúc, hay tìm được một công việc say mê mà qua đó thể hiện được mình nhiều nhất. Cho dù quan niệm của bạn về thành công là như thế nào thì bạn cũng cần quyết tâm theo đuổi đến cùng để một ngày không xa, những chiến thắng ngọt ngào sẽ không chỉ là giấc mơ.

(*Thaytháidộ, đốicuộcđời 2*, Keith D. Harrell, Nhà xuất bản TP.HCM, năm 2006, tr. 41)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn bản trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Theo tác giả, điều gì có ý nghĩa quyết định sự thành công của mỗi người? (0,5 điểm)

Câu 3. Anh/ chị hiểu như thế nào về câu nói: “*bạn phải đánh giá những gì đạt được bằng những tiêu chuẩn của chính mình, chứ không phải là của một ai khác*”? (1 điểm)

Câu 4. Anh/ chị có đồng tình với ý kiến: “*Cho dù quan niệm của bạn về thành công là như thế nào thì bạn cũng cần quyết tâm theo đuổi đến cùng để một ngày không xa, những chiến thắng ngọt ngào sẽ không chỉ là giấc mơ.*”? Vì sao? (1 điểm)

II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc – Hiểu, anh/ chị hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về *những việc mỗi người cần làm để có được thành công trong cuộc sống*.

Câu 2. (5,0 điểm) :

Cảm nhận về đẹp và chí khí của người anh hùng Từ Hải trong đoạn thơ

Nửa năm hương lửa đương nồng,

Trượng phu thoát đã động lòng bốn phương.

Trông vời trời bể mênh mang,

Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.

(Trích “*Chí khí anh hùng*” - Nguyễn Du, Theo SGK Ngữ văn 10, tập II, tr. 112)

.-----HẾT-----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:Số báo danh:

Chữ kí cán bộ coi thi 1:.....Chữ kí cán bộ coi thi 2:

I. Hướng dẫn chung

- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong Hội đồng chấm thi.
- Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0.25 (lẻ 0.25 làm tròn thành 0.3; lẻ 0.75 làm tròn thành 0.8 điểm).

II. Đáp án và thang điểm

Phần	Câu	Nội dung	Điểm
I		I. ĐỌC - HIỂU	3.0
	1	Chỉ ra được phương thức biểu đạt chính: nghị luận/ phương thức nghị luận	0,5
	2	Theo tác giả, điều có ý nghĩa quyết định sự thành công của mỗi người là ở thái độ sống của họ.	0,5
	3	Câu “ <i>bạn phải đánh giá những gì đạt được bằng những tiêu chuẩn của chính mình, chứ không phải là của một ai khác</i> ” có thể hiểu là : Đối với mỗi người, ý nghĩa của sự thành công không phải bao giờ cũng giống nhau, thậm chí có khi còn hoàn toàn khác biệt đồng thời tiêu chuẩn đánh giá thành công của mỗi người mỗi khác nên hãy đánh giá và cảm nhận thành công bằng tiêu chuẩn của riêng bạn, không nên phụ thuộc hoặc ảnh hưởng bởi người khác	1,0
	4	Nêu rõ quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình, lí giải hợp lí, thuyết phục rằng con người chỉ cần quyết tâm theo đuổi đến cùng thì một ngày không xa thành công và những chiến thắng ngọt ngào không còn là giấc mơ mà sẽ trở thành hiện thực	1,0
		Tổng điểm Phần Đọc – hiểu	3,0
II		II. LÀM VĂN	7.0
		Câu 1. (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về những việc mỗi người cần làm để có được thành công trong cuộc sống	2.0
		a. <i>Đảm bảo về hình thức đoạn văn</i> Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành	0,25
		b. <i>Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:</i> Những việc cần làm để thành công trong cuộc sống.	0,25
		c. <i>Triển khai vấn đề nghị luận</i> Thí sinh lựa chọn thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề theo nhiều cách nhưng	1,0
Câu 1			

phải chỉ ra những việc cần làm để thành công trong cuộc sống . Có thể làm bài theo những hướng sau:

*** Giải thích**

- Thành công hiểu theo nghĩa chung nhất là hoàn thành công việc, mục tiêu mà bản thân mỗi người đặt ra cho mình.

- Trong cuộc sống, muốn thành công, con người phải chủ động hành động bằng những việc làm cụ thể

*** Bàn luận:**

- Thành công là điều mà ai cũng mong muốn bởi thành công có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người :

+ Thành công giúp mỗi người khẳng định năng lực, giá trị, vị thế của con người trong xã hội;

+Thành công mang lại tiền bạc, địa vị và hạnh phúc... ;

+ Thành công giúp con người tự tin, có động lực,... để tiếp tục thực hiện những ước muốn, khát vọng của bản thân.

- Để thành công

+ Cần chủ động lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch

+ Cần có thái độ nhiệt tình, tích cực, lạc quan, tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước;

+ Cần đặt ra mục tiêu và quyết tâm thực hiện mục tiêu;

+ Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng ;

+ Chủ động hành động; lập trường kiên định, vững vàng trước mọi tình huống.

- Phê phán một bộ phận các bạn trẻ sống thiếu ước mơ và lý tưởng, sống phó mặc, buông xuôi được chăng hay chớ. Một số người tự đánh bóng tên tuổi của mình hoặc gây ra các vụ tai tiếng không nên có thể nhưng vẫn ung dung, tự đắc cho là thành công....

- Liên hệ thực tế và rút ra bài học nhận thức và hành động

+ Để đạt được thành công trong công việc, trong cuộc sống, phải luôn nỗ lực, cố gắng hết mình.

+ Khi gặp khó khăn, trở ngại hoặc thất bại, không bi quan, chán nản, mau chóng bỏ cuộc mà phải luôn có niềm tin vào bản thân vì đó là nguồn sức mạnh diệu kì giúp ta tìm thấy được lối ra;

+ Nỗ lực học tập trau dồi tri thức; tích cực rèn luyện, đúc rút kinh nghiệm sống cho bản thân; sống tự tin, lạc quan, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh; ...

d. Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt

0,25

e. Sáng tạo.

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sâu sắc về vấn đề nghị luận

0,25

Tổng điểm Câu 1

2,0

Câu 2

Câu 2. Cảm nhận về đẹp và chí khí của người anh hùng Từ Hải trong đoạn thơ

5.0

I.MỞ BÀI: Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận, trích thơ

0,5

II. THÂN BÀI

*** Nội dung : 3,0**

3.0

	<p>- Hoàn cảnh chia tay</p> <p>+ Thời gian : “Nửa năm”- Khoảng thời gian Kiều và Từ Hải chung sống.</p> <p>+ “Hương lửa đương nồng”: Tình yêu nồng nàn, say đắm của Thúy Kiều – Từ Hải.</p> <p>→ Thời điểm Từ Hải ra đi lập nên sự nghiệp lớn cũng chính là lúc cuộc sống lứa đôi với Thúy Kiều mới đang bắt đầu và vô cùng mặn nồng hạnh phúc</p> <p>→ Ý chí quyết tâm, khí chất anh hùng của Từ Hải.</p> <p>- Hình ảnh từ Hải</p> <p>+ “Trượng phu”: Là từ chỉ người đàn ông có chí khí, bậc anh hùng với hàm nghĩa khâm phục, ngợi ca.→ Cách nói này thể hiện thái độ trân trọng với các vị anh hùng, dựng lên dáng vẻ bề vệ, oai nghiêm, đĩnh đạc của một tướng võ.</p> <p>+ “Thoắt”: là nhanh chóng ,dứt khoát, bất ngờ.→ Nó cho thấy cách nghĩ, cách xử sự dứt khoát, khác thường của Từ Hải. Đó chính là tính cách của người anh hùng.</p> <p>+ “Động lòng bốn phương”: Chí chí khí anh hùng, khát khao tung hoành khắp bốn phương Nam, Bắc, Tây, Đông.→ Đó cũng là lí tưởng anh hùng thời đại, không bị ràng buộc bởi vợ con, gia đình mà để ở bốn phương trời, ở không gian rộng lớn, quyết mưu sự nghiệp phi thường.</p> <p>+ Tư thế ra đi</p> <p>- “Trông vời trời bể mênh mang”: cụm từ mang cảm hứng vũ trụ→ Tâm nhìn xa trông rộng và suy nghĩ phi thường.</p> <p>- “Thanh gươm yên ngựa”: một mình, một gươm, một ngựa→ Tư thế hiên ngang, dũng mãnh, phóng khoáng</p> <p>- “Lên đường thẳng rong”: đi liền một mạch, không lưu luyến, bịn rịn → Tư thế oai phong, hào hùng sánh ngang với trời đất.</p> <p>Nhận xét : Từ Hải là người có chí lớn , có lí tưởng cao đẹp với khát vọng tung hoành thiên hạ . Đó là con người của khát vọng công danh, luôn đặt sự nghiệp lên trên</p>	
	<p>*Nghệ thuật: 0,5</p> <p>+ Thể thơ lục bát ,sử dụng nhiều hình ảnh ước lệ tượng trưng</p> <p>+ Ngôn ngữ trang trọng</p> <p>+ Nghệ thuật xây dựng hình tượng người anh hùng qua dáng vẻ, hành động nhằm lí tưởng hóa, lãng mạn hóa nhân vật</p>	0,5
	<p>III.KẾT BÀI: khẳng định lại vấn đề nghị luận : ca ngợi vẻ đẹp và chí khí của Từ Hải cùng ước mơ về người anh hùng lí tưởng</p>	0,5
	<p>d. <i>Sáng tạo</i>: Có quan điểm riêng, suy nghĩ mới mẻ, phù hợp với đặc trưng tiếp nhận văn học, diễn đạt bằng ngôn ngữ của mình.</p>	0,25
	<p>e. <i>Chính tả, ngữ pháp</i>: Đảm bảo các quy tắc về chính tả, dùng từ, đặt câu,...</p>	0,25

	Tổng điểm Câu 2	5,0
	Tổng điểm toàn bài	10,00